

Dinsdag 17 december 2024 is tijdens de kerstdrive met 120 leden ook het 65-jarig bestaan gevierd van onze club.

Er is jullie gevraagd om herinneringen, anekdotes, wensen te delen en op te hangen in de kerstboom in de zaal. Naast de kaartjes met 'niet schudden', de stempelkaart tijdens coronatijd, de menukaart tijdens het 60jarig bestaan, e.d. zijn onderstaande teksten met kaarten, foto's opgehangen.

Beste bestuursleden,
Bedankt voor jullie inzet en alle activiteiten die jullie met alle vrijwilligers organiseren!
Groet, Paulien en Monique

Wat een fijne club, in gedachten bij hen die hier ook graag wilden zijn en ik wens hen alle mogelijke kracht toe

Dalfsen 17-12-'24
Aan alle leden van BSD
Ik ben al zo'n 55 à 56 jaar lid van de Bridge Sociëteit Dalfsen; en dank alle partners en bestuur voor het bridge-plezier dat ze me tot de dag van vandaag geven. Hopelijk nog vele jaren
Ad Wevers

Het was in de zomer van 1990.
Na 1 seizoen les van mevrouw Hanny van Balen wilden Grada en Margriet voor het eerst meedoen met de Zomeravondcompetitie in Het Bruggehoofd (Nu de Zeven Deugden). Toch wel wat zenuwachtig meldden zij zich aan en speelden tegen veelal onbekende bridgers. Bij de 3^{de} tafel, 2^{de} spel, vroeg 1 van de tegenspelers aan Margriet, wijzend op Grada: "ik geloof dat uw partner naar u zit te seinen", waarop Margriet meteen antwoordde: "Nee hoor, zo kijkt mijn vriendin altijd"
Daarna was het even stil.....
Grada en Margriet

Als nieuw lid heb ik nog niet zoveel anekdotes over de BSDalfsen, maar ik wil wel graag de leuke kennismaking met de zomerdrives benoemen in 2024 en de inspanningen van Wubbo Brouwer, die gelijk een leuke bridgepartner voor me wist om verder met te spelen.
Jullie sociëteit heeft een leuke, open, vlotte sfeer met hele fijne vrijwilligers,
dank voor alle organisatie!
Hanneke Baveco

Harmonie leeft in onze club!
- ze spelen geen bridge met elkaar
- ze zoeken elkaar na afloop op
- ze lopen samen gearmd naar huis
Ra...ra... wie zijn die goedgehumtste spelers??

Een mooie herinnering met de bridgeclub voor mij is het mogen aankleden van de hal naar feestzaal bij het 60-jarig jubileum 14 december 2019 samen met Gerrie Steinhorst en Liesbeth Buschman.
De grote sporthal van de Trefkoele was verdeeld in 3 zalen en in de speelzaal hebben we 350 meter slingers geregen van speelkaarten en in de eetzaal 100 lampionnen opgehangen Samen met Willemijn Weijenberg een heel aantal quiltkleden van haar opgehangen en samen de tafelversieringen gemaakt voor de dinertafels.
Liesbeth Boerkamp

Niet te geloven
Een avondje bridgen op onze club. Een grote verrassing aan het eind van ons spel. Welke? Nog 3 slagen te gaan, ontdekten we dat er 2 dummies op tafel lagen! Grote hilariteit. Na zoveel jaar hebben we er nog plezier om.
Hanneke, Nelly, Mieke en Diny

Na de cursus gevolgd te hebben ben ik lid geworden van de bridgeclub.
De eerste middag best heel spannend ging ik vol goede moed naar de bridge. Mijn partner opende met 2 klaveren. Ik had geen punten dus paste ik.
Zij keek mij aan van wat doe jij dan. Na de bridgemiddag fietsten we samen naar huis. "Wil jij wel eens teruggaan naar de cursus; op 2 klaveren mag je nooit passen" zei ze boos.
Ik dacht als dit bridgen is dan stop ik er gelijk mee. Maar nu na zoveel jaar nog steeds heel blij dat ik toen heb doorgezet. Wat is er nog mooier dan een middagje te bridgen. Passen op 2 klaveren nooit meer gedaan.

BSD Wat een club!
Verbinding
Denk aan alle activiteiten in de coronatijd, kaartjes, telefoontjes, attenties!
Veel vrijwilligers
Zorg voor mensen waarmee het niet zo goed gaat

Vera en Peter de Jong

Na jaren van afwezigheid voelde mijn terugkeer als een warm bad.
Mensen die ik nauwelijks kende wenste mij sterkte bij het verlies van mijn vrouw.
Dat deed mij heel veel goed.
Dank!

Dat de bridgeclub in mijn leven is gekomen geeft mijn veel vreugde!
Allen en vooral de vrijwilligers
Hartelijk dank!

Nu sinterklaas nog maar kort is verdwenen
Zit het dicht en nog in mijn genen
Ook al nadert Kerstmis al
En staat het paard van Sint op stal
Ik ga nog even door met mijn rijmelarij
Ook al ben ik daarin geen echte kei

Ik speel nog maar kort bij de Dalfser BC
Maar voel me betrokken bij het wel en wee
De club is voor mij als een heus warm bad
En zeg nou zelf, waar vind je dat
In een wereld vol ellende en zorgen
Denk je liever niet aan de dag van morgen

Maar wanneer ik een bridgetafel zie staan
Met altijd aardige mensen eraan
Verdwijnen de zorgen als sneeuw voor de zon
Vooral als ik al snel een spelletje won
De organisatie loopt altijd als een trein
Omdat er veel lieve vrijwilligers zijn
Zij lopen de benen uit hun gat
En strijken ieder plooi'tje glad

Ik wens alle leden van onze club
Een jaar met een flinke portie geluk
Daarbij het nodige bridgeplezier
Wie weel zien we elkaar over een jaar weer hier!

Marianne Suurmeijer